



24 UUR

Stappen in de Loire

DE PADEN OP, DE KELEN IN... DWARS DOOR DE WIJNGAARDEN VAN SAVENNIÈRES EN VOUVRAY LIEPEN WE. MET HET WIJNGLAS OM DE NEK, WANT TIJDENS DE 14^E EDITIE VAN 'VIGNES VINS RANDOS' STONDEN DE WIJNBOEREN VAN DE LOIREVALLEI KLAAR OM WANDELENDE WIJNLIEFHEBBERS DE KELEN TE SMEREN.

TEKST + BEELD RENÉE SALOME





10 UUR



12 UUR



14 UUR



16 UUR



18 UUR



11 UUR



13 UUR



14 UUR

WINE + TRAVEL

09 UUR CHÂTEAU DE BRISSAC

Zeg je Loire, dan zeg je kastelen, dus lopen we eerst even langs Château de Brissac, dat om de hoek van ons hotel ligt mooi te wezen. Vanaf de weg ziet het er behoorlijk sinister uit. Helemaal wanneer er een zwerm zwarte vogels opgeschrikt uit de bomen naast het kasteel fladdert. Men fluistert dat de vrouw van kasteelheer Jacques de Brèze hier nog rondspookt... Deze Charlotte en haar minnaar werden vermoord nadat haar echtgenoot hen op overspel betrapte in de 15^e eeuw. Goed verhaal.

10 UUR DOMAINE LES GRANDS VIGNES, THOUARCÉ

De wijnwandeling begint pas na de lunch dus hebben we alle tijd om wijnmaker Jean-François Vaillant (15^e generatie van zijn wijnfamilie!) te bezoeken. Hij neemt ons mee naar een van zijn wijngaarden en vertelt daar over zijn passie voor biodynamisch boeren. Best een klus met 55 hectare! Hij bukt even om een brok leisteen op te pakken; het 'geheim' van zijn wijnen zit vooral in de bijzondere bodem, die hij alleen maar gezond moet zien te houden. De weinige ziektes die zijn druivenstokken plagen bestrijdt hij vooral met kruiden als kamille en duizendblad en ook in de kelder wordt zo min mogelijk ingegrepen. Mooi, al die passie, maar proef je 'm ook? Nou, zeker! Jean-François' wijnen - monocépages van chenin en cabernet franc - zijn heel bijzonder, elegant en zuiver, maar vooral: verrassend (enkele zijn te koop via CWINES.NL).

12 UUR BISTROT LE CHENIN, SAVENNIÈRES

Het is bijna zover! Maar eerst nog even een 'snelle' lunch, met - uiteraard! - een glas Savennières op een terras in het centrum van het dorpje Savennières, tegenover het schitterende 10^e-eeuwse romaanse kerkje dat het dorp domineert. Savennières ligt ten noorden van de Loire, niet ver van de stad Angers. Het dorp zelf is klein en alles draait er om de wijn, die nogal, ehm, groots is. Die grootsheid wordt in klinkende munt uitgedrukt en dat is hier goed te zien. Ineens doemen overal wandelaars op; het wijnwandelfestijn 'Vignes Vins Randos' (VVR) heeft een grote schare mensen op de been gebracht. Op naar het startpunt!

14 UUR STARTPUNT WIJNWANDELING, SAVENNIÈRES

Op een ruim parkeerterrein in stoffige Franse stijl, worden de wandelaars ontvangen en van een *sac à dos* voorzien. Hierin zit de wandelroute, een wijnglas dat je om je nek kunt hangen en een appeltje voor onderweg. De route is zes kilometer lang, en onderweg zullen we vier keer halt houden om iets te leren over de wijnstreek en de bodem, om van het uitzicht te genieten, om te knutselen met kurken en natuurlijk ook om wijn te proeven.

'Les bleus!', roept iemand, en dat is ons startsein. We zijn herkenbaar aan de blauwe letters VVR op ons rugzakje. Wijnmaakster Liv Vincendeau gidt ons door de route. Ze vertelt over dit bijzondere wijngedebied, waar de bodem alles-

bepalend is en druif chenin alleenheerst. Haar korte samenvatting: 'Savennières is schist (leiste) en chenin. Nu kun je weer naar huis!' Voor de liefhebber: de *appellation* Savennières bestaat sinds 1952 en is 130 hectare groot. Veertig wijnmakers produceren zo'n 3800 hectoliter per jaar. Dit jaar wellicht nog minder, want net als veel andere delen van Frankrijk is Savennières hard geraakt door de late vorst. Op sommige hellingen is nauwelijks een druif te vinden! Zo ook in de beroemde wijngaard Clos du Papillon. We moeten even de hoogte in, maar dan zijn we er. Nahijgend luisteren we naar wijnmaakster Evelyne de Pontbriand, een van de drie gelukkige eigenaren van een perceel Clos du Papillon. Voor het eerst worden onze glazen gevuld, met zuinig ingeschonken druppels van het dure goedje. En oh, wat is dit bijzonder! Maar opschieten nu, want 'les rouges' zitten ons op de hielen!

16 UUR COULÉE DE SERRANT, SAVENNIÈRES

Coulée de Serrant is een wijngaard van 7 hectare die een eigen appellatie heeft en in z'n geheel het eigendom is van de familie Joly, die trouwens ook biodynamisch werkt. De wijnen worden vaak in één adem genoemd met de grote witte bourgognes. Vanaf de menhir (je bent in Frankrijk of niet) heb je een schitterend uitzicht over de wijngaarden en de vallei. Daar staat ook geoloog Christophe Noblet. Gewapend met veelkleurige kaarten en een stapel net zo veelkleurige stenen geeft hij ons een lesje geologie van Savennières. Maar wij weten al-

lang: Savennières is schist en chenin! Op naar de volgende 'halte' want daar worden de glazen weer gevuld...

18 UUR STARTPUNT WIJNWANDELING, VOUVRAY

Wijnwandeling nummer twee (er zijn er tientallen uitgezet!) brengt ons naar Vouvray. Er breekt langzaam een waterig zonnetje door als we aankomen op de parkeerplaats van de sporthal. Ook hier staan marktkraampjes van waaruit de rugzakjes met route, glas en appeltje worden uitgedeeld. De wandeling van vandaag is acht kilometer lang met drie 'proefstations'. Monter gaan we op weg met onze Engelstalige gids Myriam en een groepje toeristen van divers pluimage. Direct blijkt dat deze wandeling een totaal andere ervaring biedt dan die in Savennières. Het landschap wordt gedomineerd door de zachte, gele tufsteen. En waar Savennières rijk en chic is, is Vouvray vooral boers. Wel hetzelfde is die ene druif: chenin. In beide wijngedebieden doen ze het alleen met chenin. Maar waar de glazen in Savennières voor een bodempje gevuld werden, schenken ze deze in Vouvray lekker vol!

11 UUR VIGNOBLES BRISEBARRE, VOUVRAY

Onze eerste stop is bij Philippe Brisebarre, waar we een paar stappen zetten in zijn typische grotkelder, die je veel ziet in deze streek. Tufsteen is zacht, dus relatief makkelijk uit te hakken. Slimme wijnjongens, daar in Vouvray! Als we dan drie gulle glazen droge Vou-

vray mogen proeven, mét oesters bovendien, zijn we helemaal om. De beste wijnjongens, daar in Vouvray!

Goedgeluimd gaan we weer op weg. Het is een lange wandeling naar de volgende halte. We passeren rijen en rijen druivenstokken op open velden, soms tussen afgebrokkelde en met klimop begroeide muren. Maar dan mogen de glazen weer uit de rugzak (dat gebungel om je nek ben je snel zat). Ze worden gevuld met halfzoete wijn. In Vouvray gebruiken ze misschien maar één druif, ze kunnen er wel verdomd veel mee! De sec kan zeer droog zijn, de demi-sec die we hier drinken is, nou ja, half zoet en de moelleux kan dan weer weelderig zoet zijn en wordt soms gemaakt van overrijpe druiven.

Naast proeven, en iets creatiefs met kurk doen, krijgen we bij deze halte ook een demonstratie van *le greffage*, oftewel het enten van druivenstokken. Ook hier in Vouvray richtte de druifluis een enorme verwoesting aan, met als gevolg dat de Europese druivenstokken op Amerikaanse stokken worden geënt. Stukje globalisering in de Loire...

13 UUR DOMAINE DU CLOS DE L'ÉPINAY, VOUVRAY

Nog een laatste halte brengt ons bij de bruisende versie van Vouvray. Bij Clos de l'Épinay vertellen ze ons alles over het maken van mousserende wijn. Om daarna weer te pimpelen, eh, proeven. Een zoete moelleux krijgen we dit keer, met erbij een gesuikerde brioche. Mmm!

14 UUR EINDPUNT WIJNWANDELING, VOUVRAY

Acht kilometer wijnwandelen is niet niks en als beloning worden we opgewacht met een glas crémant en een bammetje rillettes. Er staat een foodtruck met escargots en voor de liefhebber is er andouillette. Daar staat, onbegrijpelijk voor de ingewandenschuwe Hollander, een lange rij voor. Ramon et les cigales, een 18-koppige swingband, doet de rest. Wat een feest! Wijnwandelen is leerzaam, leuk en lekkerrr! ■■

LOPEN EN KOPEN

Zelf ook wijnwandelen in de Loirevallei? Houd VVR-VALDELOIRE.FR in de gaten voor de editie van 1 en 2 september 2018. Eerder wijn proeven kan natuurlijk ook: voor Savennières Clos du Papillon kun je terecht bij DEGOUTENTON.NL (Domaines des Baumard, meerdere jaargangen, va. € 29,95) en CWINES.NL (Domaine du Closel 2011, € 32,50). La Coulée de Serrant vind je via VIERHEEMSKINDEREN.NL (1996, € 97,50). OCKHUYSEN.NL verkoopt wijnen van Vignobles Brisebarre (€ 11,70 voor de 2015 sec en demi-sec) en bij GALL.NL vind je de crémant van De Chanceny (€ 15,69).