



## Filmtheater + kids = feest

Het is zondagmiddag, de regen valt met bakken uit de lucht, de cakejes zijn al gebakken en de knutselspullen op. Of het is stralend weer, en de zwembadpas niet meer geldig. Dan is er een goede reden om naar de film te gaan. Naar de film gaan is altijd leuk! En het wordt alleen maar leuker, want jonge kijkers krijgen steeds meer aandacht in de filmtheaters.

### Ouderopvang

Nederland kent inmiddels ruim 60 filmtheaters die kinderfilms vertonen. Een deel daarvan heeft vaste kinderfilmtijden (meestal woensdagmiddag en zondag), en de rest vertoont bijvoorbeeld één keer per maand of alleen in de schoolvakanties kinderfilms. Hoe dan ook verzinnen de programmeurs naast de films vaak nog allerlei activiteiten. Lantaren/Venster in Rotterdam (dat zelfs een aparte kinderfilmprogrammeur heeft, en een kinderfilmlogo: Lanti Vanti, 't Vliegende Cameramannetje) organiseert ieder jaar vier kinderfilmweken, en af en toe wordt er flink feest gevierd rondom een film. In Nijmegen (Lux) en Den Bosch (Verkadefabriek) werd onlangs het Muizenfeest gevierd, naar aanleiding van het kinderfilmfestival Het Fantastisch Dierenhotel op Reis. Schmink en klei waren eveneens van de partij. In Chassé Cinema in Breda kun je je favoriete acteur ontmoeten. En in het Filmtheater Hilversum hebben ze zelfs ouderopvang...

### Tere kinderziel

Al vanaf hun derde jaar kun je gezellig met je kids genieten van de wereld op het witte doek. Best een prestatie van de filmmakers, want die koters zijn sneller afgeleid dan dat Hamilton zijn wereldtitel verliest. Daar hebben ze wat op gevonden; de film duurt minder lang. Maar belangrijker nog is de inhoud van de film; die moet aansluiten op het al dan niet tere kinderzieltje.

Gelukkig weet kinderfilmdistributeur TWIN FILM waar Abraham de mæsterd vandaan haalt. De komende tijd komen maar liefst vier Zweedse films voor peuters en kleuters uit in de Nederlandse filmtheaters. De films zijn als een warm bad voor kinderen. Ze zijn beschermend, maar ook uitdagend. Geweld is uit den boze en vriendschap wordt gekoesterd. De films zijn Nederlands gesproken.

### Koe, kraai, kat en spookje

Op 3 september komt Laban Het allerliefste spookje uit. Dit is alweer het derde avontuur met Laban, die met zijn ouders en zusje Labolina in de diepe kerkers van kasteel 'Goedemorgenzon' woont. In het kasteel wonen ook een koning en koningin met hun zoon prins Bas. Bas en Laban zijn dikke vrienden. Het kasteel met zijn kerkers en tuin is een heerlijk speelparadijs.  
Voor peuters en kleuters vanaf 3 jaar. 55 minuten.

Vanaf 15 oktober kun je Mama Moe en de kraai gaan zien. Mama Moe is een leergierige koe. Haar beste vriend is de vogel Kraai. Eigenlijk vindt Kraai het maar vreemd dat Mama Moe niet beseft dat ze een koe is. Ze zou in de wei moeten staan, gras eten en sloom voor zich uit staren. Dat probeert hij haar uit te leggen, maar ze weigert te luisteren. Maar het is ook erg leuk om met Mama Moe bevriend te zijn, want er is altijd wat te beleven.  
Voor kinderen van 4 tot 8 jaar. 77 minuten.

Vanaf 10 december draait Pettson & Findus: vergetelinetjes in de filmtheaters; de vierde film over de eigenwijze kat Findus en zijn vriendelijke baasje Pettson, die samen in een alleraardigst boerderijtje wonen op het Zweedse platteland. Pettson is plotseling de kluts kwijt. Hij weet zich niets meer te herinneren. Findus doet zijn best om het geheugen van Pettson op te frissen. Hij vertelt over allerlei avonturen die ze samen beleefd hebben. Net zo lang tot er bij Pettson weer een lichtje begint te branden.  
Voor kinderen van 4 tot 8 jaar. 75 minuten.

En vanaf 4 februari 2010 komt de vierde serie avonturen van het spookje Laban in de filmtheaters.

